

## HOEBOEH eindejaars nieuwsbrief 2023.

Ook het jaar 2023 komt weer aan zijn eind, nog een paar dagen, dan komt 2024.

Een nieuw jaar vol met nieuwe hoop, nieuwe ideeën en idealen, ook voor HOEBOEH.

In Oekraïne kan HOEBOEH op een kleinschalige manier doorgaan d.m.v. onze vertaler die zeer regelmatig de grens overgaat van Moldavië naar Oekraïne richting het front om wees/kinderopvang huizen te bezoeken met materiaal en voedsel. Ook bejaardenhuizen en ontwrichte gezinnen worden niet vergeten. De andere 3 projecten in Moldavië vangen nog steeds vluchtelingen op. Dit zijn echt de zwakkere die niet verder durven of de capaciteiten daar niet voor hebben. Deze projecten geven deze mensen hoop. In Caplani in MD zijn de gebouwen voor ouderen en jongeren klaar. HOEBOEH blijft dit project financieel en materieel steunen. Zo is dat ook met de gaarkeuken voor kinderen in Purcari in MD. Er komen steeds meer kinderen om te eten. Ook het bejaarden en jongeren huis in Rascaeti-noi, kan HOEBOEH blijvend steunen. In het voorjaar nemen we 80 complete groentezaden pakketten mee naar MD. Sla, komkommer, uien, courgette, rammenas, pompoen, bieten, wortel en een zakje bloemenzaad. Dit alles is voldoende voor een tuin van 400-500 m<sup>2</sup>. En daar waar HOEBOEH komt hebben veel mensen een lapje grond achter het huis.

In Roemenië zijn de projecten ook zeer actief. In het jonge moeders opvanghuis in Codlea zijn 8 oude ramen vervangen door nieuwe geïsoleerde. HOEBOEH heeft dit kunnen bekostigen. De Zigeunerbaptistenkerkgemeente in Vulcan krimpt. Er gaan steeds meer mensen werken in het buitenland. HOEBOEH betaald hier de brandverzekering gedeelte stookhout, zondagsschoolmateriaal en klein onderhoud. In het psychiatrisch ziekenhuis in Zarneste ondersteunen we een groep vrijwilligers die helpen met voedsel op zondag en af en toe een uitje in de omgeving o.i.d.. In Oradea bij ALFA & OMEGA zijn de leden zeer actief, en HOEBOEH mag hun ondersteunen bij het kindervakantiekamp, bouwen van kleine huisjes en voedselinkopen en verdelen. We begonnen deze brief voor 2024 met HOOP. 2023 was niet zo vreugdevol, veel oorlogen wereldwijd. Het is allemaal niet zo ver bij ons allen vandaan. Oekraïne 1500 km, in het geval van HOEBOEH 2700 km via Moldavië. Hoeveel mensen rijden ook deze kilometers niet met hun vakantie?

Maar we moeten hoop houden op meer vrede. Met kerst luisteren en zingen we de vredes liederen over het kind in de kribbe. Het licht het altijd schijnende licht.

De stichting HOEBOEH wenst allen fijne feestdagen en een Gezegend en hoopvol 2024 toe. HOEBOEH wil u ook bedanken voor de grote steun die HOEBOEH heeft mogen ontvangen in 2023, door u steun is de kleine stichting HOEBOEH een grote hulp bij projecten in Moldavië, Roemenië en Oekraïne.

Een groet namens HOEBOEH en de vele vrijwillig(st)ers.

Piet de Boer.

Website [www.hulpoosteuropamonnickendam.nl](http://www.hulpoosteuropamonnickendam.nl)

bank Rabo: hulp Oost-Europa buurtschap Overleek en helpers nr. NL 76 RABO 0310725674.